



Vereenvoudigde bijbeltekst

Marcus 4: 35-41

Op een avond zei Jezus tegen zijn leerlingen:

‘Kom, we varen naar de overkant van het meer.’

Jezus zat al in de boot.

Ze gingen weg, maar andere mensen bleven bij het meer. Er gingen ook nog meer boten mee.

Toen begon het hard te stormen.

De golven waren hoger dan de boot en er kwam heel veel water in de boot.

Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen.

De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker!

Doe toch iets, straks verdrinken we!’

Jezus werd wakker.



Hij zei streng tegen de wind en het water:

‘Houd op! Wees stil!’

Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig.



Jezus zei tegen de leerlingen:

‘Waarom waren jullie zo bang?’

Dat hoeft toch niet als ik bij jullie ben?’



De leerlingen waren erg geschrokken. Ze zeiden tegen elkaar:

‘Zelfs de wind en het water luisteren naar hem.

Is hij wel een gewoon mens?’

