



Vereenvoudigde bijbeltekst

Lucas 1: 26-35

God stuurde de engel Gabriël naar de stad Nazaret.

De engel ging naar Maria, een jonge vrouw. Ze zou gaan trouwen met Jozef.

Jozef was familie van David, die lang geleden koning was geweest.

‘Hallo Maria, God heeft jou uitgekozen. Hij zal goed voor je zorgen’, zei de engel tegen Maria. Maria schrok! Wat zou hij bedoelen, vroeg ze zich af?



De engel zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria.

Er zal iets moois met je gebeuren.

Je zal een baby krijgen, een jongetje.

En je mag hem Jezus noemen.

Jezus zal heel belangrijk zijn!

Hij is de Zoon van God. Hij zal koning worden over de hele wereld, voor altijd!’

Maar Maria zei: ‘Dat kan toch niet?! Ik ben nog niet getrouwd.

Dan kan ik nog geen kindje krijgen.’

De engel zei: ‘De heilige Geest zal ervoor zorgen dat je een kindje van God krijgt.’