



Deel 1. Mozes

Introductie

Doel van deze les:

De kinderen krijgen een globaal overzicht van het leven van Mozes. Tegelijk leren ze waarom de Here God regels gegeven heeft en wat dat voor hun leven betekent.

Lesonderdelen

Lesstarter; Ff inkomen

Doel:

De kinderen staan als inleiding stil bij het onderwerp regels. Het gaat hier ook om de beleving van kinderen als het gaat om regels.

Wekwijze:

Eerst maken de kinderen voor zichzelf een lijstje. Daarna vergelijken ze de lijstjes met de buurman/-vrouw. Dan wordt het plenair besproken. Hierbij kun je vragen stellen als: Hoe vind jij het dat er bij jou thuis regels zijn? Vind je het goede regels? Waarom zouden je ouders/verzorgers deze regels hebben? Wat zou er bij jullie thuis gebeuren als er geen regels zouden zijn?

Maak daarna de overgang naar de les. In deze les staan we stil bij Mozes. Hij die van de Here God Zijn regels kreeg voor het volk Israël. Regels die ook voor ons betekenis hebben.

Profiel

Doel:

De kinderen leren Mozes beter kennen.

Werkwijze:

Neem met elkaar de verschillende punten door. Bij 'zwakke plek' kun je doorpraten over ongeduldig zijn. Wie herkent dat bij zichzelf? Wat kun je er aan doen? Geef aan dat we er later in de les, bij de verkenner, op terug komen

Slim, slimmer

Doel:

De kinderen leren iets over het leven van Mozes en ontdekken dat de Here God de Bevrijder is die regels geeft voor een goed leven.

Uitwerking:

Bespreek met elkaar de verschillende vragen. Bij vraag 1 leren de kinderen over het verzet van Mozes, dat eigenlijk heel menselijk is. Laat ook het geduld van de Here God zien. Vat daarvoor het voorafgaande samen (de tegenwerpingen van Mozes en Gods reactie) Benoem hier ook dat Mozes, volgens hemzelf, niet goed kan spreken. Zijn de kinderen wel eens bang voor een spreekbeurt? Hoe los je dat op? Hoe lost de Here God het voor Mozes op?

Met elkaar kun je dan Exodus 4:13-18 lezen. Mozes ontkomt niet aan Gods opdracht.

Bij de tweede vraag gaat het er vooral om dat de kinderen zien dat God er bij is. Hij is betrouwbaar. Ook als je moeilijke dingen moet doen. Hij wil je helpen.

Hier zou je met elkaar de blog kunnen lezen. De blog is geschreven vanuit Mozes. Het geeft een kort overzichtje van wat er na de Exodus is gebeurd. Het laat zien dat het niet gemakkelijk voor Mozes was. Het is tevens de overgang naar vraag 3 en 4. Bij het mopperen over het eten zou je iets kunnen vertellen over het eten dat ze in de woestijn kregen: elke dag manna en kwakkels. Elke dag hetzelfde eten, hoe zouden de kinderen dat vinden?

De derde vraag is eigenlijk de kernvraag. Bespreek met elkaar de Tien Geboden. Laat zien dat de geboden er niet zijn om ons als mensen 'te pesten' maar juist zijn bedoeld voor een goed leven. Dat het geen rommeltje wordt. Laat de kinderen ook voorbeelden noemen van waar het misgaat, in de wereld maar ook in hun eigen leven. Hier dan ook de vergeving van God noemen.

Door de vierde vraag leren de kinderen meer over God. Hij is de Bevrijder van het volk Israël. Daar beginnen de geboden mee. Hij wil niet dat we de regels voelen als een moeten, maar dat we er juist vrij door leven.

Gadgets

Doel:

Meer informatie over het leven van Mozes, de uittocht en de sluiting van het verbond geven

Werkwijze:

Bespreek met elkaar de verschillende gadgets. Besteed daarbij vooral aandacht aan het belevingsaspect.

Bij de eerste gadget bijvoorbeeld: hoe zal dat voor het volk Israël geweest zijn? Hoe zal Mozes zich hier zelf later over gevoeld hebben dat hij op wonderlijke wijze gespaard is gebleven? Misschien kunnen de kinderen iets vertellen over hun eigen geboorte.

Bij de tweede gadget kun je laten zien hoe de Here God het leven van Mozes wonderlijk geleid heeft. God wil ook ons leven leiden met Zijn geboden.

Bij de een na laatste gadget is het goed om te vertellen dat de mensen van de uittocht de intocht van het beloofde land niet hebben mee gemaakt. Hierbij kun je de opdracht bij *Check het zelf* bespreken. Door hun ongehoorzaamheid konden ze het beloofde land niet in.

Bij de laatste gadget is het belangrijk te laten zien dat de Here God Zich verbindt met het volk Israël. Hij wil ook onze God zijn. Hij vraagt daarvoor gehoorzaamheid.